

Het verhaal van de "Ondergrondse Spoorweg"

Deze quilt vertelt het verhaal van de vluchtroute van de slaven tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865). Een huis waar (vaak buiten) quilts hingen met een zwart haardvuur, was veilig voor de slaven. De controleurs en/of slavenvangers keken niet naar 'vrouwenwerk'.

Aan de hand van diverse quiltblokken wordt de vluchtroute uitgelegd. Doet u mee om de eindbestemming te halen ?

Het zijn 15 blokken die samen tot een sampler in elkaar wordt gezet. Op het zestiende blok staat het gehele verhaal omschreven, dit wordt op foto stof afgedrukt.

Voor de basis in een lichte kleur heeft u ± 1 meter nodig, daarbij kan u diverse stoffen (minimaal 4) naar eigen smaak toevoegen. Als de blokken klaar zijn kunt u naar eigen inbreng nog tussenstroken en rand(en) toevoegen.

Blok 1 Ondergrondse Spoorweg

Het idee van de "ondergrondse spoorweg" was, om de mensen via een netwerk van veilige huizen naar het noorden te laten 'reizen'. Deze veilige huizen werden ook wel stations genoemd. De helpers noemden men conducteurs en de vluchtelingen waren de passagiers.



De mallen zijn exclusief naad. Blokmaat is 24 cm x 24 cm.



Mal A 10x basis stof en 10x kleur.

Mal B 4x basis stof en 4x kleur.

